

## Saul ser en ond engel

**Skriftsteder:** 1 Sam. 28,1 – 20.

**Hjælp til studiet:** Patriarker og Profeter, s. 355 – 358; Fra Bibelens Skatkammer, bind 4, s. 51 – 53.

**Lektiens hovedtanke:** Vi skulle altid lytte til Gud. Satan vil prøve at forføre os.

### Særlig for forældre

Denne lektie giver anledning til at bibringe dit barn den første forestilling om døden som en søvn. Døden er ikke noget, barnet skal frygte for. Det er det ukendte, der skræmmer børnene.

**Speciel sang:** Jeg vælger at leve for Jesus.

- Søndag:** Døre er ikke til at smække med. Lad barnet prøve at lukke nogle døre meget forsigtigt. Glem ikke at rose.
- Mandag:** Når barnet ønsker oplysning om noget, skulle det lære at komme til dig. At have hemmeligheder sammen er en god måde at opbygge et tillidsforhold mellem forældre og børn. Del nogle hemmeligheder med dit barn i dag.
- Tirsdag:** Tal med barnet om døden. Hvis I for nylig har haft et dødsfald i familien, kan du forklare, at vedkommende nu sover og venter på Jesu kald. Når børnene lærer at opfatte døden som en søvn, vil det i de fleste tilfælde tage frygten væk, men lad på den anden side være med at få barnet til at tro, at det vil dø, hvis det lægger sig til at sove.
- Onsdag:** Hvis det er muligt, kan du tage barnet med til kirkegården for at se bedstefars eller tante Marias grav eller en god vens grav. Fortæl, at vedkommende ligger her og sover ganske stille, indtil Jesus kommer.
- Torsdag:** Hjælp dit barn til at forstå, at Gud ønsker, at vi alle skal gøre vort bedste for dem, der stadig lever. Søg på en eller anden måde at gøre noget mod et ældre menneske i dag.
- Fredag:** Læs nogle af Bibelens løfter om de døde, der skal blive levende igen, som f.eks. 1 Tess. 4,16.17. Eller fortæl beretningen om Jairus' datter, der blev oprejst fra de døde. Mark. 5,22–24, 35–43.
- Læs beretningen igen:** 1 Sam. 28,1–20.





**Udenadsvers:** „Thi de levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting, og løn har de ikke mere i vente.“ Præd. 9,5.

### Lektien

„Sussie, hvor skal du hen?“ Mor kaldte, da hendes lille pige kom løbende gennem køkkenet.

Sussie standsede nogle få sekunder, lige nok til at forklare, at hun skulle hen til Jenny. Jenny var Sussies veninde, som boede lige ved siden af. Så styrtede Sussie ud af døren og smækkede den i efter sig. Mor fik rynker i panden. Lidt senere kom Sussie tilbage.

„Sussie, man lukker døren stille efter sig, når man går igennem,“ sagde mor.

„Jamen, jeg skulle spørge Jenny om noget meget vigtigt.“

„Aha,“ sagde mor. „Og hvad skulle du så spørge Jenny om, som var så vigtigt?“

„Om Bedste. Hvor kom Bedste hen, da hun døde? Er hun i Him-melen?“

„Jamen Jenny går ikke i sabbatskole. Hendes far og mor læser ikke i Bibelen om den slags ting.“

„Åh,“ var alt hvad Sussie sagde.

„Næste gang må du komme til far eller mig, så vi kan slå op i Bibelen og se, hvad Jesus fortæller os om dette,“ sagde mor.

Kong Saul begik også en fejltagelse. I stedet for at gå til Bibelen, når der var noget, han ville have besked om, gik han til en heks. Det gik til på denne måde.

Samuel var død. Han var blevet en gammel mand, derfor lod Gud ham få lov til at hvile. Bibelen siger, at når et menneske dør, sover det. Derfor sov Samuel. Bibelen siger noget mere om et men-neske, som er død. Den siger, at det menneske ved ingenting. Det er ligesom, når du lægger dig til at sove i aften. Du ved ingenting, før du vågner næste morgen.

Sådan lå Samuel og sov ganske stille, og han vidste ingenting. Og han vågner ikke, før Jesus kommer.

Saul ønskede simpelt hen at vide, hvad han skulle gøre med disse krigeriske filistre. De var trængt ind i Kana'ans land og lavede igen store vanskeligheder for Israels børn.

Tidligere plejede Saul altid at gå til Samuel, og Samuel fortalte ham, hvad Herren sagde, han skulle gøre. Men nu var Samuel død. Saul havde selv prøvet at bede til Gud, men Saul havde gjort så man-ge onde ting, at han havde glemt at bede rigtigt. Han havde oven i købet sendt sin overtjener Doeg ud for at dræbe alle de præster, der tjente Gud. På den måde kunne Gud naturligvis ikke hjælpe Saul.

Da var det, at Saul besluttede at besøge en kvinde, som sagde, at hun kunne tale med de døde. Mennesker kan ikke tale med de døde, og de, der lader som om de kan, kaldes hekse eller troldmænd i Bibelen. Denne heks var en kvinde, der havde valgt at adlyde Satan i stedet for at elske Gud. Hun boede i En-Dor. At tale til en heks var næsten det samme som at tale til Satan selv. Heksen var Satans hjælper.

Saul fortalte heksen, at han gerne ville tale med Samuel. Snart efter sagde heksen, at hun kunne se en gammel mand. Hvad hun virkelig kunne se, var en af Satans engle, der havde fået sig selv til at se ud som Samuel.

Hun kunne jo ikke kalde Samuel op af graven. Samuel var jo død, og de døde ved ingenting.

Men Saul talte til den onde engel og troede, at det var Samuel, han talte med. Saul fortalte denne onde engel alt om filisterne. Han regnede med, at Samuel ville fortælle ham, hvad han skulle gøre for at vinde over filisterne. Men det fik han ikke spor at vide om. Denne onde engel fortalte Saul, at filisterne ville vinde slaget, og det gjorde de også. Men han fortalte ham mere endnu. Han sagde, at både Saul og hans søn Jonatan ville blive dræbt. Stakkels Saul. Da han gik derfra, følte han sig endnu mere elendig end før.

Sådan er Satan. Han vil have os til at komme og bede ham om hjælp i stedet for at bede til Jesus. Men det må vi aldrig gøre. Vi må slet ikke høre på Satan. Aldrig nogen sinde. Han vil nemlig prøve at narre os, ligesom han prøvede at narre Sussie og Saul. Han vil altid have os til at tro en løgn. Han ville have Sussie til at tro, at Bedste var i Himmelen og at Saul virkelig talte med Samuel. Men mor læste for Sussie, at Bedste sov i sin grav ligesom Samuel, indtil Jesus kommer.