



47

## Jesus gør en lille pige rask

*Skriftsteder:* Mark. 5, 21-43.

*Hjælp til studiet:* *Den store Mester*, s. 230-233; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 8, s. 12-18.

*Lektienes hovedtanke:* Jesus gør altid, hvad der er bedst for os.

### Særlig for forældre

Atter en god lektie til at indgyde tro og tillid.

Speciel sang om Jesus som vor ven, f.eks.: »Jeg vil elske Jesus.«

**Søndag:** Tal sammen om forskellige ting, som barnet kan foretage sig på kolde eller regnfulde dage, hvor man er nødt til at holde sig inde. Det kan være godt at lave en liste (med barnets hjælp naturligvis). Man kan skære toppen af en gulerod, sætte den i vand og se en ny top vokse frem, eller man kan lægge nogle kartofler til spiring. Lav en udklipsbog med historier og billeder til at have med til et børnehjem eller hospital.

**Mandag:** Her er et forslag til at styrke barnets begreber om, hvad det vil sige at tro. Om morgenen kan du love barnet et eller andet — det kan være en lille gave eller noget du vil gøre sammen med barnet. Sent på eftermiddagen eller om aftenen kan I diskutere dette løfte. Troede barnet på dig? Er barnet sikker på, at du vil holde dit løfte? Derpå opfylder du løftet. Forklar, at sådan er Jesus overfor os — han opfylder altid sine løfter til os.

**Tirsdag:** Igen kan barnet lave en smuk tegning — eller noget andet at tage med til en syg kammerat.

**Onsdag:** Her er en god anledning til at grundlægge nogle sundhedsvaner — ikke spise mellem måltiderne, børste tænder regelmæssigt, drikke masser af vand. Der bør dog kun tages en ting ad gangen. Hjælp barnet til at indse, at dets sundhed afhænger af, hvordan det drager omsorg for sit legeme.

**Torsdag:** Tal om Jans ulydighed. Hjælp barnet til at indse, at Guds love har noget at gøre med årsag og virkning. Når vi handler forkert, må vi tage følgerne — før eller senere.

**Fredag:** Lad barnet prøve at demonstrere, hvordan faderen og moderen har følt det, da deres lille pige var så syg. Lad derpå barnet foregive at vise forældrenes glæde, da Jesus havde gjort pigen rask igen.

*Læs beretningen igen:* Mark. 5, 35-43.

*Udenadsvers:* »Din tro har frelst dig.« Matt. 9, 22.

Farvelæg en firkant hver dag for udenadsvers og studium af lektien.




## Lektien

Jan var syg. Så syg at mor måtte sende bud efter lægen. Og det hele var hans egen fejl.

Det havde nemlig været regnvejrr i mange dage. Jan var træt af at lege inde i huset. Han ville gerne ud og løbe. Men mor havde sagt, at han ikke måtte gå ud endnu. Det var holdt op med at regne, men der var alt for vådt overalt.

Mor måtte gå over til tante Milles hus et øjeblik. Hun sagde til Jan, at hun lige straks ville være tilbage igen.

Da hun var gået, besluttede Jan at gå ud på verandaen. Det kan der da ikke ske noget ved, tænkte han. Men snart var Jan nede på det våde fortov. Et minut efter fór han omkring i hele haven. Jan så nogle røde bær på en busk. Han vidste, at han ikke skulle spise dem, men de så så gode ud, at han spiste dem alligevel.

Da mor kom hjem og fandt Jan, var hans sko, strømper og bukseben så våde, at man kunne vride vand ud af dem. Mor skyndte sig at få ham ind og tog det våde tøj af ham.

Lidt senere begyndte Jan at nyse og få ondt i maven. Om natten blev han rigtig syg. Da var det, at mor måtte sende bud efter lægen. Jan måtte holde sengen i mange dage.

Jeg læser i Bibelen om en lille pige, som også var syg. Jeg ved ikke, om hun var uartig ligesom Jan, men hun var så syg, at hendes far og mor troede, hun ville dø.

Da besluttede hendes far, som hed Jairus, at sende bud efter Jesus. Jairus vidste, at Jesus kunne gøre hans lille pige rask. Jairus havde hørt, at Jesus ikke var langt borte. Han skyndte sig hen ad vejen, så hurtigt han kunne. Han måtte nå hen til Jesus, inden hans lille pige døde.

Da Jairus kom derhen, hvor Jesus var, var der en hel masse mennesker. Han banede sig vej mellem alle menneskene. »Undskyld, men jeg er nødt til at tale med Jesus lige med det samme,« sagde han. Da Jairus kom hen til Jesus, sagde han: »Du må straks komme hjem til mig. Min lille pige er ved at dø.« Måske randt tårerne ned ad far Jairus' kinder. Han elskede sin lille pige meget højt.

Straks sagde Jesus, at han ville gå med Jairus hjem. De begyndte at gå. Men der var så mange mennesker, at Jesus og Jairus ikke kunne gå ret hurtigt. Jairus var meget bekymret. Hvordan ville det gå hans lille pige?

Så kom en af hans tjenere løbende. »Hvorfor gør du Mesteren uret? Din lille pige er død.«

Åh nej, tænkte Jairus. Ikke min lille pige! Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Jesus gik helt hen til ham og sagde: »Jairus, du skal ikke være bange. Tro kun!« Så vendte Jesus sig til skaren og bad dem om at gå hjem. Han ville ikke, at alle disse mennesker skulle komme hen til Jairus' hus. Han vidste, at hjemme hos Jairus var de meget kedede af det. Så gik menneskene deres vej. Nu kunne Jesus og Jairus skynde sig. Peter og Jakob og Johannes skyndte sig med dem.

Da de kom hen til huset, hørte de en forfærdelig støj. Det var nemlig sådan dengang, at når nogen døde, betalte familien nogle mennesker for at komme til huset. Disse mennesker skulle råbe og græde og hyle. De tænkte, at det var den rigtige måde at vise, at de var bedrøvede.

Jesus kunne ikke lide al den larm. »Hvorfor laver I alt dette postyr?« spurgte han. Så sagde Jesus noget, der forbavsede dem meget. »Den lille pige er ikke død. Hun sover.«

»Ha, ha, ha,« lo folk. De tænkte, at nu vidste Jesus da slet ikke, hvad han sagde.

Jesus fik dem alle sammen til at gå ud af huset og være stille. Så tog Jesus faderen og moderen og Peter, Jakob og Johannes med ind i værelset, hvor den lille pige lå. Hun var så stille. Jeg tror, at faderen og moderen igen må have grædt, da de så hende. De undrede sig over, hvad Jesus kunne gøre nu.

Jesus gik hen til sengen. Han tog den lille pige i hånden. Han sagde: »Lille pige, jeg siger dig, stå op!« Hun slog øjnene op, rejste





sig og gik omkring. Hun så først på den ene og så på den anden. Hun må have undret sig over, hvad alle disse fremmede mænd gjorde i hendes værelse. Jeg er sikker på, at Jesus har smilet til hende.

»Giv hende noget at spise,« sagde Jesus til moderen. Han vidste, at hun trængte til mad. Hun havde ikke spist i lang tid. Jesus vil gerne, at hans små venner har det godt og er glade.

Lige den samme dag skete der noget andet vidunderligt. Det skete faktisk på vejen til Jairus' hus. Der var nemlig en kvinde, som havde været syg i lang tid. Hun havde været hos mange forskellige læger. Ingen af dem kunne gøre hende rask. Hun havde betalt masser af penge, men hun var stadig syg. Så hørte hun om Jesus. Hun besluttede at bede Jesus om hjælp.

Da hun kom i nærheden af det sted, hvor Jesus var, så hun en hel masse mennesker omkring ham. Hvis jeg bare kunne komme så nær, at jeg kunne røre ved hans tøj, tænkte hun, ville jeg blive rask. Hun skubbede sig vej ind i mængden, nærmere og nærmere. Til sidst rakte hun hånden ud og rørte ved det nederste af Jesu kappe.

Lige med det samme følte hun sig bedre. Hun rejste sig. Hun prøvede at gemme sig i mængden. Men det kunne hun ikke. Jesus standsede. Alle de andre standsede også. »Hvem rørte ved mig?« ville Jesus vide.

Disciplene sagde: »Hvorfor spørger du om det, Mester?« Der var så mange mennesker, som skubbede til hinanden for at komme hen til Jesus. Der var mange, som rørte ham.

»Det er ikke det, jeg mente,« forklarede Jesus. Og idet han så lige på kvinden, sagde han: »En eller anden blev helbredt lige nu.«

Kvinden vidste, at Jesus vidste, hvad hun havde gjort. Så fortalte hun ham alt om sin sygdom. Hun fortalte om lægerne, som ikke kunne gøre hende rask.

Så sagde Jesus: »Din tro har frelst dig.« Han mente, at hun var blevet helbredt for sin sygdom, fordi hun troede på ham og ikke fordi hun havde rørt ved hans tøj.

Hvor var Jesus dog god mod disse mennesker, som levede for så længe siden. Men han er lige så god mod os, som lever netop nu. Han vil gerne hjælpe os. Han vil gerne gøre os raske, når vi er syge. Han vil gerne, at vi skal være rede til at komme til Himmelen, så vi kan leve sammen med ham. Så vil vi aldrig blive syge, kede af det eller bange. Vi vil blive meget lykkelige ved at være sammen med Jesus.

Jeg vil gerne, at Jesus snart kommer og henter os. Jeg vil gerne til Himmelen og leve sammen med ham. Vil du ikke også?

