

45

Noget om at så

Skriftsteder: Matt. 13, 1-30, 36-43.

Hjælp til studiet: *Lys over hverdagen I*, s. 15-61; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 8, s. 103-107.

Lektiens hovedtanke: Jesu venner vil gerne gøre, hvad Bibelen siger.

Særlig for forældre

Hensigten med denne lektie er at give dit barn en forestilling om, at tanker er ligesom frø. Gode tanker — gode handlinger. Dårlige tanker — dårlige handlinger. Så enkelt er det.

Speciel sang om Gud som har skabt solen, månen og stjernerne.

Søndag: Gør alt hvad du kan for at give dit barn anledning til at så et eller andet denne uge. Klimaet indbyder måske ikke lige til at så noget udendørs på denne årstid, men man kan så et eller andet i en urtepotte. Lad barnet om muligt røre ved og mærke duften af levende planter. Læg vægt på at man skal være nænsom. Planter er sarte, levende ting, som bør behandles nænsomt og omhyggeligt.

Mandag: Tal med barnet om gode og dårlige frø — gode og dårlige tanker — god eller dårlig høst. Altid kommer der til at vokse, hvad vi har sået. Lad barnet tegne en plantes udvikling, fra frøet bliver sået og til planten er fuldvoksen. Det kan næsten komme til at ligne en tegneserie.

Tirsdag: I en kasse jord kan du illustrere de fire forskellige slags jord, hvor landmandens sædekorn faldt. I den ene ende presses jorden fast sammen for at repræsentere vejen. Små sten og planter med torne kan repræsentere de to andre slags dårlig jord. Resten kan være den gode jord.



Onsdag: Lad barnet prøve at komme i tanker om noget godt, det kan gøre i løbet af dagen. Dette kan være en hjælp til at forstå resultatet af gode tanker. Efterhånden som de gode planer føres ud i virkeligheden kan du hjælpe barnet til at forstå, at den gode handling voksede frem af den gode tanke. Brug så vidt muligt barnets egne ideer. Fæst en blomst og en ukrudtsplante med tape på et stykke karton. Lad barnet forklare meningen.

Torsdag: Bland to ting, som ikke hører sammen. F.eks. to slags morgenmadsprodukter — havregryn og cornflakes. Lad barnet skille dem ad. På denne måde kan barnet forstå, at det ville være vanskeligt for landmanden at adskille de to slags sæd som voksede på hans mark. Gør illustrationen til noget personligt — bedst kun at så gode tanker.

Fredag: Tal om miraklet ved et lille frø. Vis barnet noget gulerods- eller radisefrø. Hvordan kan disse vokse op og blive føde for os? Det er kun ved Guds kraft, planterne vokser og giver os mad at spise eller blomster at glæde os over. Se på så mange forskellige slags frø og nødder, som du kan finde.

Læs beretningen igen: Matt. 13, 1-9.

Udenadsvers: »Hvad et menneske sår, det skal han også høste.« Gal. 6, 7.

Farvelæg et frø hver dag for udenadsvers og studium af lektien.



Lektien

Lige så snart Finn var kommet op den morgen, skyndte han sig ud på trappen. Han ville se, hvordan vejret var.

»Mor,« kaldte han. »Det er solskin. Tror du, vi kan komme til at så i min have i dag?«

Mor kom hen til Finn. Hun så også ud på det dejlige solskin. »Ja, Finn, det tror jeg,« sagde hun. »Skynd dig nu at få tøj på, medens jeg gør morgenmaden klar. Når vi så har spist, går du og jeg ud og sår i haven.«

Finns blå øjne strålede, da han løb til sit værelse. Han havde ventet på dette en hel uge. I sidste uge havde Finn og mor nemlig været i frøforretningen for at købe forskellige slags frø, gulerodsfrø, radisefrø, løgfrø, majs- og rødbedefrø til Finns have. Det var meningen, at de ville have sået frøene allerede næste dag, men da havde det været regnvejrr. Det regnede også den næste dag, og den næste og den næste igen. Der var gået en hel uge. Nu skinnede solen, jorden var tilstrækkelig tør og Finn kunne komme til at så i sin have.

Lige efter morgenmaden skyndte Finn og mor sig ud i haven. Far havde gravet og revet, så bedet var fint og jævnt, alt var parat til at lave rækker og så frøene. Finn og mor syntes, det var morsomt at lægge de små frø i de lige rækker, som mor lavede med hakken. Derefter dækkede de omhyggeligt frøene til med jord.

Somme tider havde Finn lidt for megen fart på, og frøene kom ikke i rækken. »Du må være omhyggelig med frøene, Finn,« sagde mor. »Hvis de skal blive til gulderødder og ærter og radiser, må vi så dem rigtigt.«

Finns måde at så på minder mig om en beretning. Det er en beretning, som Jesus fortalte.

En landmand var ved at så en stor mark til med korn. Han lavede ikke pæne rækker som dem, Finn og mor lavede i deres have. Han strøede sæden ud over marken. Han tog en håndfuld sæd og kastede den i en stor cirkel. Så tog han et skridt og kastede en ny håndfuld. Det meste af sæden havnede i den fine bløde muldjord. Det ville give landmanden en god høst.

Da landmanden kom hen til kanten af marken, faldt noget af sæden på vejen. Jorden på vejen var meget hård. Sæden kunne ikke komme ned i den hårde jord, derfor kunne den ikke vokse. Inden længe kom fuglene og spiste det hele op.

Noget af sæden faldt på steder, hvor der var mange sten. På de steder, hvor der var en lille smule jord over stenene, begyndte sæden at vokse. Men der var ikke jord nok til rødderne at vokse i, og så døde planterne.

Noget af den sæd, landmanden kastede, faldt på steder, hvor der var torne. Tornene voksede og blev så store, at der ikke var plads til kornet. Der døde kornet hurtigt.

Kun den sæd, der faldt i den fine bløde muldjord, voksede godt. Den blev til godt brødkorn. Af det korn kunne landmandens kone bage dejligt brød til hele familien.

Beretningen om landmanden og hans sædekorn får mig til at tænke på israelitterne. Mange af dem hørte Jesus fortælle om Gud og hvor højt han elskede dem. De hørte om Himmelen og de dejlige boliger, Jesus bereder for os alle. Men de fleste mennesker ville ikke høre. Deres hjerter var hårde — lige så hårde som jorden på vejen. De lyttede til Satan i stedet for at lytte til Jesus. De gjorde, hvad Satan ville have dem til at gøre.

Sådan nogle mennesker er der jo også i dag. De vil hellere lytte til Satan og adlyde ham i stedet for at adlyde Jesus. Er det ikke sør-



geligt, at de ikke bryder sig om at blive beredt for Himmelen? Hvis du kender nogen, der har det sådan, må vi bede for dem. Jesus er den eneste, der kan hjælpe dem. Så vil de blive i stand til at lytte og lade Jesus hjælpe dem til at blive beredt for Himmelen.

Jesus fortalte en anden beretning om en landmand og hans sædekorn. Denne landmand såede en hel mark til med korn. Han var glad, da han var færdig med dette arbejde. Medens han gik hjem, tænkte han på kornet, der ville vokse og blive stort. Han tænkte på det gode brød, hans kone ville bage til hele familien. Men om natten skete der noget. En mand, som ikke kunne lide denne landmand, ville gøre noget ondt imod ham. Han havde set landmanden tilså sin mark. Han vidste, at landmanden havde sået god sæd. Medens landmanden sov, såede denne onde mand ukrudtsfrø i hele marken. Og landmanden vidste ikke spor om det.

Da der var gået et stykke tid, begyndte frøene at spire. Tjenerne så ukrudtet vokse sammen med kornet. De skyndte sig hen til landmanden. »Herre, du såede jo god sæd i din mark. Hvordan kan det være, der er så meget ukrudt i kornet?«

Straks vidste landmanden, hvad der var sket. »Det har en fjende gjort,« svarede han.

»Skal vi rykke ukrudtet op?« spurgte tjenerne.

»Nej,« sagde landmanden, »lad begge dele vokse sammen, indtil vi skal høste hveden. Hvis I trækker ukrudtet op nu, kan I også komme til at trække hveden op. Det vil være lettere at skille kornet og ukrudtet fra hinanden, når det er blevet stort og modent. Så kan I brænde ukrudtet.« Og det gjorde tjenerne så.

Satan er ligesom den onde mand, der såede ukrudtsfrø. Jesus giver os gode tanker, men Satan kommer og sår dårlige tanker i vort sind. Det er det, der frister os til at gøre forkerte ting. Hver dag må vi bede Jesus hjælpe os til at have gode tanker. Så vil vi gøre gode ting og ikke de dårlige.

Vort udenadsvers fortæller os noget om dette. Det siger: »Hvad et menneske sår, det skal han også høste.« Det betyder, at hvis vi giver Satan lov til at så dårlige tanker i vort sind, vil vi også gøre dårlige ting. Men hvis vi lader Jesus så gode tanker, vil vi gøre gode ting.

Dette er, hvad jeg gerne vil have Jesus til at gøre for mig hver dag. Jeg er sikker på, at du gerne vil have ham til at gøre det samme for dig. Lad os derfor hver morgen bede ham hjælpe os til at have gode og smukke tanker.

