



37

## Peter og Johannes følger Jesus

*Skriftsteder:* Luk. 5, 1-11.

*Hjælp til studiet:* *Den store Mester*, s. 158-162; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 169-173.

*Lektiens hovedtanke:* Jesus ønsker, at vi skal adlyde straks.

### Særlig for forældre

Denne lektie giver en god anledning til at lære betydningen af lydighed, selv i de små ting. Lær dit barn, at når det er lydigt, er det med til at gøre hjemmet lykkeligt.

Gentag nogle af de sange, barnet har lært gennem kvartalet.

**Søndag:** Giv dit barn ansvar med nogle små opgaver. Lad barnet forstå, at det er dets pligt at udføre disse opgaver hver dag, uden at det må gentages. Et enkelt skema med en firkant for hver dag i ugen, som kan afmærkes, kan være en hjælp.

**Mandag:** Tegn nogle enkle fisk, som barnet kan farvelægge. Måske kan barnet selv komme på sporet af nogle, og derefter farvelægge dem. Lim små skæl på fisken. Hertil benyttes små »glimmerskæl«, som fås i lingeriforretning. De fås i poser og er ganske billige.

**Tirsdag:** Hjælp barnet med at lave en lille båd af plast eller andet materiale, så den kan flyde på vandet. Den skal være stor nok til, at der kan fæstes et sejl af papir på. Som årer kan bruges ispinde.

**Onsdag:** Opstil scenen ved søbredden i en sandkasse. Staniol kan illustrere vand. Brugte tændstikker kan gøre det ud for mennesker — de korte for børn, de længste for voksne.

**Torsdag:** Lav et optrin, hvor Jesus kalder disciplene til at følge ham. Ligesom mændene efterlod deres fiskerbåde, så-



dan kan dit barn forlade sit legetøj for at gøre en eller anden opgave for dig. Forklar, at når barnet adlyder sine forældre, følger det Jesus. Lad barnet tegne et billede, som viser en måde, hvorpå det kan være en Jesu hjælper. Under billedet skrives ordet \_\_\_\_\_ er Jesu hjælper.

### Fredag:

Kryds af på skemaet for den fremgang, der er gjort. Ros barnet for de dage, der er krydset af. Hvis barnet har undladt at fortjene et kryds en eller flere dage, må du opmuntre til at prøve at gøre det bedre. Lad som om barnet er Peter, der foretager sig et eller andet i dagens lektie. Lad den øvrige familie gætte på, hvad det foretager sig.

*Læs beretningen igen:* Luk. 5, 1-11.

*Udenadsvær:* »Du må ikke have andre guder end mig.« 2 Mos. 20, 3.



### Lektien

Jane og Jan ventede på, at bedstefar og bedstemor skulle komme. Og de var så spændt! Bedstefar og bedstemor ville tage dem med ud på deres allerførste sejltur. De skulle sejle i en stor båd helt over på den anden side af fjorden.

Så snart bedsteforældrene ankom, styrtede børnene ud til bilen og kravlede ind. Bedstefar kørte straks ned til havnen. Båden lå der og var klar til at sejle. De kunne straks gå ombord. Børnenes øjne strålede, da de gik op ad landgangen. (En bro fra skibet og ind til kajen). De prøvede at se det hele på én gang. Det var en dejlig dag for Jane og Jan.

Jesus var også engang ude på en bådtur. Bibelen fortæller os om den første bådtur, Jesus nogen sinde var ude på.

En morgen gik Jesus langs søbredden. Der var en masse mennesker omkring ham. Da han så nogle af sine venner ved deres fiskerbåde, standsede han. Alle de andre standsede også. De puffede og skubbede ind imod ham fra alle sider. De ville gerne så tæt hen til ham, som de kunne komme. De skubbede sådan, at Jesus var lige ved at blive skubbet i vandet. Peters båd lå lige i nærheden, derfor gik Jesus op i den.



»Skub båden et lille stykke ud fra land,« sagde Jesus til Peter. Så begyndte Jesus at tale til meneskene. De kom så tæt til vandet, som de kunne. De lyttede ganske stille til de beretninger, Jesus fortalte.

Da Jesus var færdig med at tale, sagde han til Peter: »Ro båden ud midt på søen og kast dine garn ud.«

Det var slet ikke, hvad Peter havde lyst til. Han ville gerne hjem og i seng, for han og de andre havde fisket hele natten, og de havde ikke engang fanget en eneste lille fisk.

Men selv om Peter var træt, sagde han: »Vi har arbejdet hele natten og har ikke fanget en eneste fisk, men fordi du siger det, vil jeg kaste garnene ud.«

Så sejlede de ud midt på søen. De kastede det store net fra siden af båden. Det sank dybt, dybt ned i vandet.

Peter var sikker på, at der ikke ville være nogen fisk i garnet. Snart kaldte han på sin bror Andreas for at få ham til at hjælpe med at trække det ind. Til deres overraskelse var garnet fuldt af fisk. Det var så fuldt af fisk, at det begyndte at gå i stykker.

»Johannes, Jakob!« kaldte Peter. »Kom og hjælp os!«

Mændene skyndte sig ud for at hjælpe Peter. Så fyldte de Jakobs og Johannes' båd. De to både var så fulde af fisk, at de var lige ved at synke. Hurtigt roede de ind til land.

Peter kunne næsten ikke tro, hvad der var sket. Han vidste, at Jesus kunne fylde garnene med fisk, men han vidste også noget mere, at han ville være sammen med Jesus. Han ville gå med ham, hvor som helst han gik.

Jesus sagde til Peter og de andre: »Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere!« Han mente, at Peter og Johannes og Andreas og Jakob skulle hjælpe ham med hans arbejde. De skulle gå med ham, hvor som helst han gik. De skulle lære at hjælpe mennesker, ligesom Jesus gjorde. De skulle være hans hjælpere. Så forlod disse fire mænd deres fiskerbåde og garn og gik med Jesus. De prøvede at gøre alt, hvad Jesus bad dem om at gøre. De kom mange forskellige steder sammen med Jesus. Mange mennesker lærte at elske Jesus, fordi disse mænd havde været lydige, da Jesus sagde: »Følg mig!« Vi vil også gerne adlyde, så vi kan følge Jesus, ligesom Peter gjorde. Men hvordan kan vi følge ham, når han er i Himme-len? En måde vi kan følge Jesus på, er ved at adlyde mor og far.

Mor siger somme tider: »Vil du være sød at samle dine legesager sammen?« Så må du adlyde straks uden at gøre vrøvl.

Somme tider siger far: »Kan du løbe ud og hente hammeren til mig?« Så skal du standse din leg og hurtigt løbe ud og hente hammeren. Du kan passe din lillebror, selv om du måske hellere ville være ude og lege.

Det er nogle af de måder, hvorpå du kan følge Jesus hver dag. Ved at adlyde glad og frimodigt viser du andre, at du elsker Jesus. Så vil de måske også ønske at lære Jesus at kende og elske ham, ligesom du gør. Lad os bede Jesus om hjælp til at adlyde straks.

