

36

## En lykkelig sabbat for en syg mand

*Skriftsteder:* Joh. 5, 1-16.

*Hjælp til studiet:* *Den store Mester*, s. 128-130; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 8, s. 33-36.

*Lektiens hovedtanke:* Jesus ønsker, at vi skal hjælpe andre til at være lykkelige på sabbaten.

### Særlig for forældre

Det skulle være vort mål at gøre hver sabbat til den bedste dag på hele ugen for vore børn.

Speciel sang om sabbaten og at elske sabbatsskolen.

**Søndag:** Gennem hele denne uge kan du og dit barn lægge planer for forskellige sabbatsoverraskelser. Diskuter tingene med barnet. Læg jeres planer omhyggeligt. Denne aktivitet skal være en glæde, ikke en tung pligt.

**Mandag:** Lad barnet forberede et brev, der skal sendes til bedstefar eller bedstemor eller et andet familiemedlem, som bor langt borte. Naturligvis må du nok selv skrive hilsenen, men barnet kan lave tegninger og dekorationer.

**Tirsdag:** Billeder klippet ud af blade og tidsskrifter og limet på svært farvet papir, der foldes på midten, kan blive til en nydelig lille bog. Siderne kan sys sammen med garn. Dette er en fin sabbatsoverraskelse til et eller andet sygt barn.

**Onsdag:** Find nogle gamle numre af *Børnenes Ven*. Læg dem sammen med de andre ting, I er ved at forberede som sabbatsoverraskelser. Det skulle ikke være svært at finde et eller andet barn, som I kan glæde med dem.



**Torsdag:** En presset blomst sat på et stykke hvidt karton med et skriftsted skrevet underneden kan være en glædelig sabbatoverraskelse for en ældre dame. Lad barnet hjælpe med at finde et passende skriftsted.

**Fredag:** Lav en måtte af tøjstrimler eller lignende. Flet dem sammen for at illustrere den lamme mands seng. Forklar, at sådan en seng er næsten som en sovepose. Kan du huske, hvad Jesus sagde til den lamme mand?

*Læs beretningen igen: Joh. 5, 1-16.*

*Udenadsvers: »Altså har man lov at gøre godt på sabbaten.« Matt. 12, 12.*



## Lektien

En sabbats eftermiddag var John og far ude at spadsere i skoven ved deres gård. De satte sig ned for at hvile ved en lille stille sø.

»Er dette ikke et dejligt sted?« spurgte John.

Far smilte. »Ja, min dreng, det er virkelig et dejligt sted. Jeg kan så godt lide at komme her ud om sabbaten.«

Bibelen fortæller om en dam, der var helt anderledes end den lille sø i skoven ved Johns gård. Den lå ikke ude i skoven, og den var heller ikke stille. Der var mange mennesker omkring den sø. Den hed Betesda dam.

En sabbat kom Jesus til denne dam. Han så mange syge mennesker nede ved vandet. De var kommet der, fordi de håbede at blive raske. De troede, at der var noget trylteri ved dammen. Man troede, at når vandet kom i bevægelse, ville den, som først kom ned i dammen, blive rask. De, som ikke var ret meget syge, kunne pufte og skubbe de meget syge til side. Så kunne de komme først ned i vandet. De, som trængte allermest til at blive raske, kunne aldrig nå at komme først ned i dammen.

Der var en syg mand, som havde prøvet mange gange at komme først ned i vandet. Denne mand kunne ikke gå. Han lå på sin måtte, og så ned mod vandet. Han ville så gerne kunne nå først ned i vandet og blive rask. Han havde været syg i meget lang tid.

Den sabbat, da Jesus kom til dammen, så han denne mand. Han så ud til at være den, der trængte allermost til hjælp. Jesus gik derhen, hvor manden lå på sin måtte. Han bøjede sig ned over ham. »Ville du gerne være rask?« spurgte Jesus.

Manden så op i Jesu venlige ansigt. »Herre,« sagde han, »jeg har ingen til at bringe med ned i dammen. Der kommer altid en ned før mig.«

Så sagde Jesus noget meget mærkeligt til ham. »Stå op, tag din seng og gå.«

Denne mand havde ikke gået i mange år. Men det gav han sig ikke tid til at forklare for Jesus. Han rejste sig! Han gik! Han var — åh, så glad! Han samlede sin måtte, det var hans seng, op og rullede den sammen. Så vendte han sig om for at takke Jesus, men Jesus var gået. Manden tog sin måtte under armen og begyndte at gå hjem. Han følte sig så godt tilpas. Medens han var på vej og priste Gud for sin helbredelse, mødte han nogle præster. De sagde: »Det er sabbat i dag. Det er ikke rigtigt, at du bærer din seng, det er forkert af dig.«

Præsterne havde lavet mange regler om sabbaten. En af disse regler sagde, at man ikke måtte bære noget på sabbaten, ikke engang et lommelørklæde. Da præsterne så manden bære sin seng, blev de meget ophidsede.

»Han, som gjorde mig rask, sagde til mig: 'Tag din seng og gå,'« forklarede han.

»Hvem sagde, at du skulle bære din seng?« spurgte præsterne. De vidste, hvem der havde gjort manden rask. Ingen uden Jesus kunne gøre et sådant mirakel. De ville, at manden skulle sige, at Jesus havde helbredt ham. Så kunne de få Jesus slået ihjel. De kunne sige, at han havde overtrådt loven. De var onde mænd, selv om de var præster. Senere den samme dag så manden, som var blevet rask, Jesus i templet. Han vidste ikke, at præsterne ville slå Jesus ihjel, så han pegede på Jesus og sagde til præsterne: »Det er den mand, der gjorde mig rask.«

Præsterne blev ophidsede. Bibelen siger: »Derfor stræbte da jøderne end mere efter at slå ham ihjel.« Det betyder, at de var uvenlige mod Jesus. De prøvede at slå ham ihjel.

De forstod ikke Jesu måde at handle på. Jesus ville gerne gøre den syge mand rask og hjælpe ham til at få det bedre. Han lærte, at det var rigtigt at gøre godt på sabbaten. Han ville, at alle skulle vide, at sabbaten skal være den bedste dag på hele ugen.

Jesus viste os, hvordan vi skal holde sabbaten. Han vil, at vi skal gøre gode, venlige handlinger på sabbaten, sådan som vort udenadsvers siger det. Det vil vi gerne, ikke sandt? Hver eneste sabbat.

