

## En fader beder Jesus om hjælp

*Skriftsteder:* Joh. 4, 46-54; Luk. 4, 16-32.

*Hjælp til studiet:* *Den store Mester*, s. 125-127. 152-127. 152-157;  
*Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 153-156. 165-168.

*Lektiens hovedtanke:* Jesus er nær hos mig, når jeg er ked af det.

### Særlig for forældre

Alle forældre ønsker det allerbedste for deres børn. Det er derfor, vi lærer dem at kende Jesus, den bedste ven der findes.

Speciel sang om Jesus som vor hjælper.

**Søndag:** Lav et optrin, hvor den rige embedsmand beder Jesus komme og gøre hans søn rask.

**Mandag:** Lad barnet illustrere i en sandkasse scenen, hvor Jesus er omgivet af en stor skare, og embedsmanden baner sig vej gennem skaren. Tøjklemmer kan fint gøre det ud for mennesker. For at illustrere Jesus bruges et udklip klæbet på karton.

**Tirsdag:** Læs Es. 61 for barnet — den tekst, Jesus læste hin sabbat i Nazaret.

**Onsdag:** Barnets evne til at træffe de bedste valg kan udvikles ved at lade det vælge mellem: at beholde et stykke legetøj *eller* give det til et mindre heldigt stillet barn, besøge en syg *eller* at løbe ud og lege. Det kan også vælge mellem et glad ansigt eller et surt, forurettet udtryk.

**Torsdag:** Lav et optrin, hvor tjeneren løber faderen i møde med de gode nyheder.



**Fredag:** Forklar, at Jesus vidste om den syge dreng, inden faderen ankom, og at han var rede til at imødekomme faderens anmodning. Se udenadsverset.

*Læs beretningen igen:* Joh. 4, 46-54.

*Udenadsvers:* »Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg.« Es. 65, 24.



### Lektien

Villi var syg. Hele eftermiddagen sad mor hos ham. Hun havde givet ham små mundfulde koldt vand at drikke. Hun havde tørret hans ansigt med en kold vaskeklud. Og hun havde bedt.

Da far kom hjem fra arbejdet, sagde han, at de straks måtte tage Villi til lægen. Mor pakkede Villi ind i et stort tæppe. Far bar ham ud til bilen. Af sted gik det til børnehospitalet.

En læge undersøgte Villi. Så kom der en anden læge og endnu en. Ingen syntes at kunne finde ud af, hvad der var i vejen. Så bad far om at få overlægen til at se på hans lille dreng. Overlægen var meget dygtig og vidste, hvad der skulle gøres for syge børn. Han vidste lige, hvad de skulle gøre for, at Villi kunne få det bedre.

I Bibelen er der en beretning om en rig mand, som også havde en syg dreng. Flere læger havde prøvet at gøre ham rask, men de kunne ikke. Den lille dreng blev stadig mere syg.

En eller anden fortalte faderen om, hvordan Jesus gjorde syge raske. Han fortalte, hvordan Jesus elskede de små børn. Faderen ville gerne finde Jesus. En af tjenerne fortalte ham, at Jesus var i Kana. Det var en god nyhed. Kana var ikke langt borte. Manden tog straks af sted for at finde Jesus. Han gik og gik. Til sidst kom han til Kana. Han begyndte at lede efter Jesus alle vegne. Til sidst fandt han ham. Der var en masse mennesker omkring Jesus. De lyttede spændt for at høre alt, hvad han sagde.

Den bekymrede far banede sig vej gennem menneskemængden. »Undskyld mig,« sagde han. »Jeg må tale med Jesus lige med det samme.«

Til sidst stod han foran Jesus. Jesus holdt op med at tale. »Vil du ikke nok komme til mit hus lige med det samme. Min lille dreng er ved at dø,« bad faderen.



Jesus så på ham på sådan en venlig måde. Han vidste nøjagtig, hvordan denne ængstelige fader følte det. »Gå du bare hjem, din søn lever,« sagde han.

Den rige mand troede Jesus. Han vidste, at nu ville hans lille dreng ikke dø. Manden begyndte at gå hjem igen. Han skyndte sig ikke. Han vidste, at hans lille dreng havde det godt.

Næste morgen nåede han hjem til sit hus. Allerede inden han var nået helt hjem, kom nogle af tjenerne løbende. »Din søn har det bedre,« sagde de.

»Hvornår var det, han begyndte at få det bedre,« spurgte faderen.

»Ved ettiden i går,« sagde tjenerne. Det var netop i samme øjeblik, hvor Jesus havde sagt: »Din søn lever!« Den rige mand fortalte alle, han mødte, om sit møde med Jesus.

Der var nogle andre mennesker, der ikke troede på Jesus, som den rige mand gjorde. Disse mennesker boede i Nazaret. De havde kendt Jesus, da han var en lille dreng. De havde set ham vokse op.

En sabbat gik Jesus til Nazaret. Han gik i kirke, som han altid havde gjort. Han blev bedt om at lære fra Bibelen. Jesus valgte at læse fra Esajas' bog, hvor der fortælles om Messias. Han læste omhyggeligt, så alle kunne forstå det. Så sagde han: »I dag er dette skriftord, som lød i jeres øren, gået i opfyldelse.« Jesus fortalte dem, at han var Messias.

Dette kunne de ikke lide at høre. De ville ikke tro, at Jesus var ham, der var sendt af Gud. De kunne ikke forstå, hvordan Josefs søn kunne være Messias. De blev meget vrede. Så vrede at de ville slå Jesus ihjel. Men så kom der hurtigt nogle engle og hjalp ham væk fra den rasende menneskemængde.

Hvor var disse mennesker dog anderledes end den rige mand! Han troede på Jesus. Han ønskede det allerbedste for sin søn, derfor bad han Jesus gøre ham rask.

Din mor og far ønsker også det bedste for dig. Det er derfor, de gerne vil have dig til at kende og elske Jesus. Det er derfor, de ønsker, du skal være et Jesu barn. Hvorfor ikke bede ham netop nu om at hjælpe dig til altid at være hans barn?

