

33

Jesus hjælper ved et bryllup

Skriftsteder: Joh. 1, 35 - 2, 11.

Hjælp til studiet: *Den store Mester*, s. 87-97. 191-196; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 119-133.

Lektiens hovedtanke: Jesus er interesseret i alt, hvad der sker med mig.

Særlig for forældre

»Hvad som helst« i udenadsværet betyder alt, hvad vi foretager os i livet, også det små og ubetydelige. Satan vil prøve at fange os med små synder, ikke de store. Lad os i denne uge lægge vægt på det faktum, at enhver handling, som er imod Guds vilje, er synd.

Søndag: Dit barn vil synes, det er morsomt at tilberede noget druesaft til aftensmaden. Lad barnet tegne sig selv i færd med at udføre en venlig handling over for en eller anden. Jesus har sagt, at vi skal være venlige, så vil vi også blive lykkelige.

Mandag: Tal med barnet om, hvorfor man holder bryllupper. (For at etablere nye familier). Forklar, at Gud har planlagt, at familier skulle bestå af en kristen far og mor og kristne drenge og piger. Nu er der anledning til at vise barnet betydningen af at vælge gode legekammerater. Når barnet bliver ældre, vil det blive lettere at vælge kristne kammerater.





Tirsdag: Giv barnet en forestilling om Jesu mirakel i Kana på denne måde: Lad det fylde en lille flaske med vand, lad det derefter tilsætte kunstigt farvestof, eventuelt rød-bedesaft. Sammenlign derefter denne »druesaft« med rigtig druesaft. Sammenlign farve og smag. Læg vægt på, at kun Gud kan lave det rigtige produkt. Forklar, at vand kommer fra en kilde, ikke fra en vandhane.

Onsdag: Lad barnet prøve at ligne Filip (der bad sin ven komme med for at se Jesus), ved at bede en af sine kammerater komme med til sabbatsskole.

Torsdag: Vis om muligt barnet en vinstok, i en have eller et drivhus, så det kan se, hvordan druer vokser.

Fredag: Hvad er nogle af de »hvad som helst«, Jesus har givet os at gøre? Læs evt. *Child Guidance*, pp. 97. 98. 101-107. 389. 391.

Læs beretningen igen: Joh. 2, 1-11.

Udenadsvers: »Hvad som helst han siger til jer, det skal I gøre.« Joh. 2, 5.



Lektien

Der skulle være et stort bryllup i kirken. Både Gerda og Pia var inviteret, og de var så spændt. De havde aldrig været til et bryllup før. De spekulerede over, hvordan det ville være. De stillede en masse spørgsmål til mor.

Da tidspunktet for brylluppet var kommet, sad Gerda og Pia ganske stille ved siden af mor i den store kirke. Det var sådan en festlig dag for de to småpiger.

Jesus kom engang til et bryllup. Han syntes også, det var en festlig dag. Han havde nogle af sine venner med. Inden disse mænd blev Jesu venner, havde de været nede ved Jordanfloden og hørt

Johannes tale. De havde hørt Johannes sige: »Se det Guds Lam!« Johannes pegede på Jesus. Disse mænd vidste, at den mand, Johannes pegede på, var ham, han havde prædikeret om. De var sikre på, at han var Messias, derfor fulgte de ham.

Jesus så mændene og inviterede dem med hjem. Det må have været en stor oplevelse for dem. Jesus bad dem blive hans medhjælpere. Mændene hed Andreas og Johannes.

Jesus trængte til flere medhjælpere. Derfor gik Andreas for at finde sin bror Peter. Snart kom der flere for at hjælpe. En af dem var Johannes' bror Jakob. Der var også en, der hed Filip, som hentede sin ven Natanael, så han også kunne blive Jesu medhjælper.

Disse Jesu venner lagde mærke til alt, hvad han gjorde. De ville gerne gøre den samme slags arbejde, som han gjorde. Snart lærte de også at hjælpe mennesker.

De gik omkring og besøgte mange steder. Overalt hvor de kom, talte Jesus til menneskene om Gud. Han hjalp alle, som var syge eller i vanskeligheder. Han kunne ganske særlig godt lide at hjælpe børnene.

En dag kom Jesus og hans venner til en by, der hed Kana. Der fandt de Maria, Jesu mor. Han blev så glad for at se hende. Det var efterhånden blevet længe siden, han rejste hjemmefra.

Maria havde travlt med at hjælpe til ved et bryllup. Jesus og hans venner blev inviteret, og de gik ind i huset for at hilse på de gæster, der allerede var kommet.

Lidt efter kom Maria derhen, hvor Jesus sad. Hun havde brug for hans hjælp. Han havde altid hjulpet hende før, når hun trængte til det. Hun var sikker på, at han også kunne hjælpe hende nu. Maria fortalte Jesus, at der slet ikke var mere druesaft tilbage.

Så sagde hun til de tjenere, som stod i nærheden: »Hvad som helst han siger til jer, det skal I gøre.«

Der stod seks store vandkar i nærheden. Jesus sagde til tjenerne, at de skulle bære dem ud til brønden og fylde dem med vand. Og det gjorde tjenerne.

Da de kom tilbage med de fyldte kar, sagde Jesus: »Hæld noget af det af og bring det til den mand, der har ansvaret for festen.«

Tjenerne gjorde, som Jesus sagde. En af dem dypede sit bæger i karret, de netop havde hentet fra brønden. I stedet for klart vand var der druesaft i bægeret. Tjenerne blev vel nok overraskede!

De kiggede i karret. Det var fyldt med druesaft. De kiggede i de andre kar, som de havde fyldt med vand. Der var druesaft i alle karrene.

Maria smilte. Nu var der masser af saft til alle, og det var den bedste saft, de nogen sinde havde smagt.

At forvandle vand til druesaft var et mirakel. Hvorfor forvandlede Jesus vand til druesaft? Fordi han elskede menneskene og gerne ville hjælpe dem. Han elsker også dig. Han vil hjælpe dig med alle dine problemer. Selvfølgelig vil du da lade ham gøre det, ikke sandt?

