



30

Den bedste dreng, der nogen sinde har levet

Skriftsteder: Luk. 2, 39-51.

Hjælp til studiet: *Den store Mester*, s. 40-56; *Child Guidance*, pp. 19. 20. 50. 51; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 63-90.

Lektens hovedtanke: Vi ønsker at blive ligesom Jesus.

Særlig for forældre

»Hans stille og enkle tilværelse, og selv det, at Skriften tier med hensyn til den første del af hans liv, rummer en betydningsfuld lære for os. Jo mere roligt og enkelt et barns liv er, jo mere frit for kunstig ophidselse og jo mere i harmoni med naturen, jo bedre betingelser har det for at få legemlig og sjælelig kraft og åndelig styrke.«

— *Den store Mester*, s. 44.

Speciel sang om Jesus som barn.

Søndag: Tal sammen om hvordan Jesus kan have hjulpet sine forældre. (Passe dyrene, hente vand, løbe ærinder, etc.) Giv hvert barn små opgaver hver dag. På den måde hjælper de deres forældre.

Mandag: Lad om muligt barnet se et tømrerværksted. Tal med børnene om det arbejde, en tømrer gør og hvilken betydning det har for os. Lad om muligt barnet lave noget af et stykke træ. Lad det prøve at slå små søm i træ med en hammer.

Tirsdag: Lad barnet forme eller tegne en lerkrukke, som Jesus kan have brugt til at hente vand i.





Onsdag: Lad barnet bygge et tempel af byggeklodser. En lille skål beklædt med guldfolie kan gøre det ud for kuppel. Lad som om I er en familie på Bibelens tid, der er ude på en lang rejse. Vis, hvordan man ruller en seng sammen. Kom alle jeres ting i en bag. Hent en kande og skål. Gå frem og tilbage i rummet, som om I var ude på rejse. Det er varmt, og man må hente vand fra en kilde ved vejen.

Torsdag: Lad barnet fortælle sin version af beretningen for denne uge. På denne måde kan man finde ud af, hvor meget det har forstået af beretningen. Stil nogle få spørgsmål fra lektien, som f.eks.: Hvilken by rejste Jesus og hans forældre til? Hvor i Jerusalem gik folk hen for at bede? Hvem talte Jesus med?

Fredag: Forklar, hvad det betyder at »gå frem i yndest hos Gud og mennesker.« Hvem lærte og voksede og hjalp mennesker? Hvem gjorde, hvad Gud ønskede?
Læs beretningen igen: Luk. 2, 39-52.

Udenadsvers: »Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.« Luk. 2, 52.

Farvelæg en kube hver dag for udenadsvers og studium af lektien.



Lektien

»Gerda! Pia!« kaldte mor ud gennem døren. »Vil I have jeres historie nu?«

De to småpiger legede far-mor-og-børn ude i baghaven under det store ahorntræ. Men lige så snart de hørte mor kalde, sprang de op og løb ind.

De løb hen til mors stol og satte sig på det lille tæppe foran stolen. »Vi er klar, mor,« sagde Gerda. Begge pigerne smilte. De syntes, at dette var det bedste på hele dagen. Det var, når de skulle høre historien om Jesus. I dag blev mors historie omtrent sådan:

I husker nok, at Josef og Maria var kommet til Ægypten, fordi Herodes ville slå deres barn ihjel. Nu tog de ham med sig hjem til Nazaret. En engel havde fortalt dem, at det nu var trygt at rejse hjem. Den onde kong Herodes var død. Han var den onde konge, der havde villet slå Jesus-barnet ihjel.

Maria var glad for at komme hjem igen til sit eget hus. Hun havde været borte så længe. Josef var glad for at komme tilbage til sit tømrerværksted, hvor han kunne lave mange fine ting af træ, møbler, trækvogne og måske legetøj.

Bibelen fortæller os, at Jesus-barnet voksede. Han var baby omtrent lige så længe, som du har været baby. Da tiden kom, lærte han at gå.

Han lærte at tale. Han lærte også at gøre mange andre ting. Det var Maria, hans mor, der lærte ham det. Snart var han stor nok til at hjælpe Josef på værkstedet.

Jesus var en god dreng. Alt, hvad Maria og Josef bad ham gøre, gjorde han lige med det samme. Han gjorde alting så godt, som han kunne. Han gjorde heller aldrig vrøvl over det. Hvis Josef bad ham hente et stykke træ, hørte han godt efter, så han vidste nøjagtig, hvad slags træ Josef skulle bruge. Hvis Maria bad ham hente noget vand fra kilden, gjorde han det lige med det samme. Han kunne godt lide at hjælpe Maria og Josef.

Jesus fortsatte med at vokse, indtil han en dag var tolv år gammel. Så fortalte Maria ham, at han kunne komme med dem til Jerusalem til et stort møde. Maria havde fortalt om Jerusalem mange gange. Jesus blev glad. Han kunne ikke huske, at han nogen sinde havde set en stor by. Nu skulle han se den by, der havde allerstørst betydning — Jerusalem med det gyldne tempel.

Familien skyndte sig at blive klar til den lange rejse. Det ville tage dem flere dage, fordi de måtte gå. De kunne ikke komme af sted på andre måder. De måtte have deres æsel med til at bære de ting, de havde brug for.

De gik i omkring fire dage. Der var også andre mennesker, som gik sammen med dem. Der var mange mænd og kvinder og drenge og piger på vejen. Alle skulle de til Jerusalem til det store møde.

Det første, de skulle gøre, når de kom til Jerusalem, var at finde et sted, hvor de kunne være. Da de var kommet i orden, var Jesus ivrig efter at komme ud i byen og se templet. Det var det sted, han allerhelst ville se.

Inde i templet så han nogle mænd, der kaldtes rabbinere, undervise nogle drenge. Han gik ind og satte sig hos dem og sad meget stille. Han stillede mange spørgsmål. Jesus ville lære alt, hvad han kunne, og lærerne var glade for at få ham i deres klasse.

Alt for hurtigt var det store møde forbi. Folk pakkede deres ting og begyndte på hjemrejsen. Josef og Maria sluttede sig til den gruppe, der skulle til Nazaret. Hele dagen gik de og talte sammen. Da det blev aften, standsede de for at hvile for natten. Så begyndte de at se efter Jesus. De spurgte deres venner: »Har I set Jesus?«





Han måtte da bestemt være et eller andet sted i det store rejsefølge. De ledte og ledte, men de kunne ikke finde ham nogen steder.

Der var kun ét at gøre. De måtte skynde sig tilbage til Jerusalem og lede efter Jesus. De ledte alle vegne, de kunne komme i tanker om. Til sidst kom de til templet. Der fandt de ham. Der var Jesus, han sad og talte med de vise lærere i templet. Mændene var forbavset over, at sådan en ung dreng vidste så meget om Gud.

»Barn,« sagde Maria, »din far og jeg har ledt og ledt efter dig.«

Jesus så på Maria med et kærligt smil. »Vidste I ikke, at jeg må gøre min Faders gerning?« Han talte om sin Fader i Himmelen. Han fortalte sin mor, at han gjorde, hvad Gud, hans Fader i Himmelen, ønskede, han skulle gøre. Jesus elskede sin mor og Josef. Han forstod, hvorfor de havde været bekymrede. Straks efter sagde han farvel til de vise mænd og så drog de hjemad alle tre. På vejen fortalte Jesus Maria og Josef alt om lærerne i templet, og hvad de havde sagt.

Jesus boede hjemme hos sine forældre, indtil han var blevet voksen. Bibelen siger: »Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.« Jesus voksede, ligesom du vokser. Han lærte mange ting. Han elskede og adlød sine forældre, og han elskede Gud. Du kan vokse op, ligesom Jesus gjorde. Du kan komme til at ligne ham. Han vil hjælpe dig at være venlig og lydige.

