

29

Gaver til barnet

Skriftsteder: Matt. 2.

Hjælp til studiet: *Den store Mester*, s. 34-39; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 47-62.

Lektiens hovedtanke: Vi kan tilbede Jesus og bringe ham gaver, ligesom de vise mænd gjorde.

Særlig for forældre

Fællesskab med Jesus kommer som en belønning til dem, der flittigt og omhyggeligt søger ham. Du og dit barn kan blive belønnet på denne måde gennem jeres flittige studium af denne lektie.

Speciel sang om da Jesus var en lille dreng.

Søndag: Lav en stor stjerne af flamingoplade. Lad barnet komme guldstøv på eller beklæde den med guldfolie. Lad en eller anden i familien holde stjernen op. Barnet kan forestille at være de vise mænd, der følger stjernen. Gør ophold i Jerusalem og Betlehem.

Mandag: Lav en kamel af ler eller tegn et billede af de vise mænds gaver til Jesus. Lad som om I er i Betlehem.

Tirsdag: Tal om at give og modtage gaver og om, at vi skal elske alle. Spørg barnet, hvad det kunne tænke sig at takke Gud for. Sørg for at give barnet en anledning til at sige en lille takkebøn.

Onsdag: Hvad slags gaver bringer vi til Jesus? Tal sammen om dette. Vore offergaver, vor tiende. Den bedste gave er os selv. Forklar, at Gud sendte Jesus til os, fordi han elsker os.



Torsdag: Lav et optrin, hvor engelen kalder på Josef og siger, at han straks må tage af sted for at redde Jesu liv.

Fredag: Forklar ordet »søge«. Leg en leg, hvor du gemmer dig og lader barnet finde dig. Byt derefter roller. Forklar den åndelige betydning af at søge og finde.

Læs beretningen igen: Matt. 1, 1-4

Udenadsvers: »Leder I efter mig, skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders hjerte.« Jer. 29, 13.



Lektien

Gerda var ved at hjælpe mor med at vaske op. De snakkede sammen, medens de arbejdede.

»Vil du ikke fortælle os en ny historie i dag, mor?« spurgte Gerda.

»Jo, selvfølgelig, min ven,« smilte mor.

»Pia kan godt lide historierne om Jesus. Jeg er sikker på, at hun kommer.«

I det samme bankede det på døren. Gerda løb for at lukke op.

»Åh, Pia, jeg er så glad, fordi du kommer! Mor vil fortælle os en ny historie.«

Pia smilte. »Det var jo derfor, jeg kom,« sagde hun.

Snart sad de alle tre i den store lænestol i stuen ud til gaden. Mor fortalte dem denne interessante historie om Jesus:

Der var nogle mænd, som boede langt fra Betlehem, hvor Jesus blev født. Disse mænd var meget vise. De vidste mange ting, som andre mennesker ikke vidste. De vidste noget meget vigtigt, og det var, at om ikke ret længe ville Jesus blive født.

En nat så de et klart lys på himmelen. Straks vidste de, at lyset var tegnet på Jesu fødsel. De besluttede at tage ud på den lange rejse for at finde Jesus-barnet. De kaldte ham »den nye konge i Israel.«

De fandt nogle meget fine og kostbare gaver. Omhyggeligt pakede de gaverne ind og læssede dem på deres kameler.

De måtte rejse om natten, så de kunne følge det klare lys på himmelen. Hvad de vise mænd ikke vidste, var, at det klare lys var en gruppe engle. Disse engle var sendt for at passe på den nye baby. De vise mænd syntes, at lyset så ud som en stjerne.



Hele natten rejste de og fulgte hele tiden efter det klare lys. Om dagen holdt de stille. Når det blev mørkt igen, satte de sig på deres kameler og fulgte hele tiden det strålende lys.

Efter at de havde rejst i mange nætter, kom de til sidst til Jerusalem, hvor kong Herodes boede. Nu, tænkte de, kan vi finde ud af, hvor den nye konge er. Men de blev skuffede. Ingen syntes at vide noget om den nyfødte konge.

Den onde kong Herodes hørte om de vise mænd, der var kommet fra øst. Han sendte bud efter dem. »Hvem leder I efter?« spurgte han.

»Vi leder efter det nyfødte barn, der skal blive konge,« sagde de vise mænd.

»Åh nej!« tænkte Herodes. »En ny konge til at regere i stedet for mig! Det kan aldrig gå.« Men han sagde det ikke højt. Han lod, som om han var venlig. Han inviterede mændene til at komme tilbage, efter at de havde fundet den nyfødte konge. Han sagde, at han gerne ville vide, hvor han var, så han også kunne tage hen og tilbede ham. Men det var nu slet ikke det, han ville. Han var en meget ond mand, og han ville gøre Jesus-barnet fortræd.

De vise mænd forlod kongens slot og skyndte sig til Betlehem. Det var nemlig der, stjernen førte dem hen. Der fandt de, hvad de ledte efter — Jesus.

De knælede ned og tilbad Jesus-barnet. De vidste, at det var ham, de havde rejst så langt for at se. De gav ham de gaver, de havde passet på og været så forsigtige med på hele den lange vej.

Da de var klar til at tage tilbage til deres eget land, regnede de også med at tage tilbage til Jerusalem og fortælle kong Herodes, hvor Jesus var. Men en engel fortalte dem, at de ikke måtte fortælle Herodes det. Derfor tog de en anden vej hjem.

Om natten kom den samme engel også og talte til Josef. Han fortalte Josef, at Herodes var ude og lede efter Jesus, fordi han ville slå ham ihjel. Engelen sagde, at de straks måtte tage af sted til Ægypten. Der ville de være i sikkerhed.

Josef kaldte på Maria. »Du må stå op, Maria! Vi må straks tage af sted til Ægypten!«

»Hvorfor det, Josef?« Maria var stadig søvnig.

»Fordi Herodes vil slå vort barn ihjel. Det har en engel netop fortalt mig.«

Maria sprang op. Nu var hun lysvågen! Ingen måtte gøre hendes elskede barn fortræd!

De pakkede deres ting. De læssede dem på deres æsel. Maria satte sig op på æslets ryg. Josef rakte Jesus-barnet op til hende. Så begyndte de på den lange vej til Ægypten.

De blev i Ægypten, indtil Gud gav dem besked om, at de nu trygt kunne vende tilbage til deres eget land, fordi kong Herodes var død.

Vi vil gerne være ligesom Josef og Maria — altid rede til at gøre, hvad Gud siger til os. Vi vil også gerne være ligesom de vise mænd. Vi vil gerne bringe gaver til Jesus. Vi vil gerne knæle ned og tilbede ham, ligesom de gjorde.

