



## Hyrder finder babyen

*Skriftsteder:* Luk. 2, 8-38.

*Hjælp til studiet:* *Den store Mester*, s. 26-33; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 35-46.

*Lektiens hovedtanke:* Hyrderne var glade, fordi Jesus blev født, og vi er også glade.

### Særlig for forældre

Englenes dejlige sang skulle ligesom ringe i barnets øre igennem denne uge. Det er en storslået sang, som vi alle skulle bevare i vore hjerter hver eneste dag.

Speciel sang.

**Søndag:** Vær på vagt, at ikke Satans sange skal fylde sindet. Forklar dit barn forskellen mellem gode og dårlige sange. De gode leder os nærmere til Jesus, og de dårlige nærmere til Satan. Lær barnet nogle af menighedens dejlige sange. Tegn hyrderne, som passer på deres får om natten ude mellem bakkerne.

**Mandag:** Lav en hyrdescene i en papæske. Et billede af en hyrde kan fæstes i den ene ende. Lad barnet anbringe lam i plastic eller pap. Forklar ordene hyrde, frelser, krybbe.

**Tirsdag:** Lad barnet tegne et billede af englene, der synger for hyrderne. Lad barnet selv prøve at udtrykke sin taknemmelighed for Jesus.

**Onsdag:** Lav et optrin med hyrdernes besøg i stalden. Lad barnet forestille at være en af hyrderne, der fortæller en eller anden i Betlehem, hvad de har set. Hvad tror du, hyrden har sagt?



**Torsdag:** Forklar, at ordet »Messias« betyder »den salvede«, en, der er sat til side til et særligt formål. Jesu særlige opgave er at frelse os fra vore synder, og give os kraft til at vinde sejr ligesom han gjorde.

**Fredag:** Svøb bestod af tøjstrimler viklet om babyen. Demonstrer det på en dukke — eller på en rigtig baby.  
*Læs beretningen igen:* Luk. 2, 8-20.

*Udenadsvers:* »Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!« Luk. 2, 11.

Farvelæg en cirkel hver dag for udenadsvers og studium af lektionen.



### Lektien

Gerda og Pia sad ude på verandaen og ventede på mor. Hun havde lovet at fortælle dem en ny historie om Jesus. Pia var næsten lige så spændt som Gerda. Hun var også begyndt at elske Jesus.

Da mor havde sat nogle brød i ovnen, kom hun ud og satte sig mellem de to småpiger. »Er I klar til en ny historie?« spurgte hun. Pigerne nikkede og puttede sig tæt ind til mor, en på hver side. Så fortalte mor denne beretning:

Den nat Jesus blev født, var der nogle hyrder ude på markerne i nærheden af Betlehem. De var der for at passe på deres får, så der ikke skulle komme vilde dyr eller noget andet og gøre dem skade. Hyrderne sad omkring deres bål og talte om den tid, hvor Messias (Jesus) skulle blive født. Det var netop den nat, Jesus var blevet født lige derinde i Betlehem, men det vidste hyrderne ikke.

Medens hyrderne talte sammen, så de et strålende lys. De blev overraskede og bange. De så en engel stå lige i nærheden. Han begyndte at tale til dem. »I skal ikke være bange,« sagde engelen. »Jeg har noget godt at fortælle jer.«

Nu blev hyrderne endnu mere forbavsede. En engel, som bragte dem gode nyheder! Men engelen fortsatte: »Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!«

Hyrderne sagde ikke et ord. Men de må have tænkt: »Messias! Født lige her, i Betlehem!«

