

27

En usædvanlig baby

Skriftsteder: Luk. 1, 26-40; Matt. 1, 18-25.

Hjælp til studiet: *Den store Mester*, s. 25-28; *Fra Bibelens Skatkammer*, bind 7, s. 9-17, 23-24.

Lektens hovedtanke: Jesus kom til jorden, fordi han elsker os.

Særlig for forældre

Vis dit barn lige fra den allerførste beretning om Jesus, at Gud er kærlighed. Hvad han end gjorde, gjorde han det, fordi han elsker os og ønsker at frelse os, hans folk.

Speciel sang om Jesu fødsel og Jesus som barn.

Søndag: Lad barnet lave et æsel af ler, som det Maria red på, eller tegne en lang vej op og ned ad bjergene. Tegn mennesker på vej til Betlehem. Tegn Josef og Maria.

Mandag: Forklar ordene herberg og krybbe. Lad som om I er Maria og Josef, der rider på æslet. Gå hen til herberget og bank på døren. Lad som om I ligger på dejligt duftende hø. Lad barnet tegne et billede af stalden, hvor Jesusbarnet blev født.

Tirsdag: Lav en stald af en papæske. Stil nogle plasticdyr i den og læg også noget græs i som hø. Tegn Maria og Josef på pap. Klip dem ud og anbring også dem i stalden.

Onsdag: Lav en rulle for at repræsentere det budskab, soldaterne bragte fra den romerske kejser. Forklar ordet kejser. Tal om Himmelens skønhed og herlighed i sammenligning med den stald, hvor Jesus blev født.

Torsdag: Lav en stald af en papæske. Anbring en krybbe i det ene hjørne. Tørt græs kan gøre det ud for hø.



Fredag: Tal om engelen Gabriel. Han er den mægtigste engel i Himmelen, men det var ham, der blev sendt med den gode nyhed til Maria. Lucifer forlod sin plads nærmest ved Kristus. Gabriel fik den plads.

Læs beretningen igen: Luk. 2, 1-7.

Udenadsvers: »Ham skal du give navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.« Matt. 1, 21.

Farvelæg en kube hver dag for udenadsvers og studium af lektien.



Lektien

(Genopfrisk sidste uges beretning om Gerda og Pia).

Gerda og Pia legede igen i sandkassen. Mor kom ud og satte sig hos pigerne.

»Vil I høre en ny historie?« spurgte hun.

»Ih, ja,« sagde pigerne.

»Det er godt. Denne gang vil vi så tale om, da Jesus blev født.«

Gerda klappede i hænderne. Hun kunne så godt lide denne beretning. Af alle de bibelske beretninger var det denne, hun holdt mest af. Og nu skal du høre, hvad mor fortalte pigerne:

Israels folk vidste, at en dag skulle der fødes en usædvanlig baby. Hver eneste mor håbede, at netop hun skulle blive mor til denne særlige baby. Men Gud valgte Maria, en venlig, kærlig kvinde, som mor til sin søn.

Engelen Gabriel kom på besøg hos Maria. Han fortalte hende: »Du skal få en dreng, som vil blive noget ganske særligt, og du skal kalde ham Jesus.«

Maria blev forbavset. Skulle hendes søn blive dette vidunderlige barn? Så fortalte engelen Maria, at hendes kusine Elisabet også havde fået en dreng. Elisabet med en baby! Maria tænkte, at det er Elisabet alt for gammel til. Men Gud ville give hende en baby. Der er bestemt ingenting, som er umuligt for Gud.

Senere fortalte Maria Josef om engelens besøg. Men Josef troede ikke på Maria. Så kom engelen igen. Denne gang talte han med Josef. Han fortalte ham, at Gud havde udvalgt Maria til at være mor for hans søn. Så blev Josef glad. Sammen lagde han og Maria



planer og bad for dette vidunderlige barn, der skulle komme og bo hos dem.

En dag var der spænding og uro i den lille by Nazaret, hvor Josef og Maria boede. En soldat i den romerske hærs flotte uniform kom galloperende på en hest ind i byen. Alle samlede sig for at høre, hvilke nyheder han havde. Jeg forestiller mig, at Josef også var der. Han lyttede, og han kunne ikke lide det, han hørte. Soldaten sagde, at kejseren havde befalet, at alle skulle drage til hver sin by for at skrive sit navn i en særlig bog. »Registreres,« kaldte soldaten det.

Josef og Marias by var Betlehem. Den lå langt mod syd. Hvordan kunne han tage Maria ud på sådan en lang rejse? Det ville tage dem cirka fire dage at komme dertil, når de red på et æsel. Så var det også ved den tid, at barnet skulle fødes. Han spekulerede på, om de skulle tage afsted. Men kejseren havde befalet det, og de var nødt til at adlyde.

Så gjorde Josef og Maria sig klar og begyndte på den lange, besværlige rejse. Vejen gik op og ned af bjergene, og der var mange sving. Maria blev meget træt.

Til sidst kom de til Betlehem. Maria længtes efter at få en ren seng på et herberge at sove i (noget i retning af et motel). Men da Josef bankede på, fortalte værten ham, at alle værelser var fuldt optaget, fordi der allerede var kommet så mange andre, der også skulle registreres. Han spekulerede på, hvad de skulle gøre. De ledte og ledte efter et sted at være, men der var optaget alle vegne. Til sidst fandt de et sted. Det var i en stald. De måtte rede seng i høet i laden, hvor køerne og fårene og æslerne sov. Josef kunne ikke lide at tage Maria derind, men der var ikke andet at gøre.

Og netop den nat skete det allermost vidunderlige. Jesus blev født. Hans mor svøbte ham i blødt, hvidt tøj og lagde ham i en krybbe, som var fyldt med rent hø til dyrene.

Ved du, hvad navnet Jesus betyder? Det betyder at frelse fra synd. Det er derfor, Jesus kom fra Himmelen for at leve på vor jord. Han elsker os så meget, at han vil hjælpe os til at lade være at synde. Han ønsker at tage os til Himmelen engang, det vil sige, hvis vi elsker og adlyder ham. Lad os bede Jesus hjælpe os til dette.

