



20

Josef tilgiver sine brødre

Skriftsteder: 1 Mos. 44, 15–34; 45; 46, 1–7, 26–34; 47, 1–12.
Hjælp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 116–121; Fra Bibelens Skatkammer, bind 2, s. 67–72.

Lektens hovedtanke: Jesus vil, at vi skal sige, vi er kede af det, når vi har gjort noget forkert. Han bliver glad, når vi tilgiver andre.

Særlig for forældre

Det er en god ting at lære dit barn at sige „om forladelse!“ eller „vil du ikke nok tilgive mig?“ når det har gjort noget forkert. Vis barnet, at når man gør det rigtige, bliver det til glæde både for en selv og andre. Det er forældrene, der først og fremmest må lære børnene at give udtryk for disse ting.

Speciel sang: Om tilgivelse.

Søndag: Hjælp dit barn til at indse, at det er nødvendigt at sige „om forladelse“. De fleste børn er ikke klar over, at „de små synder“ er virkelige synder, som må rettes – som f.eks. at drille de mindre søskende eller trække katten i halen. Hjælp det til at indse, at sådan gør man ikke, når man er en kristen.

Udenadsvers Lektien

Mandag: Leg en „sætte i stedet“-leg med barnet. Børn kan lide at gøre det til en sport at sætte gode gerninger i stedet for de dårlige – blot de får ideen. Det er udmærket at gøre dette til en vane tidligt i livet. F.eks.: At være villig til at lade andre låne ens legetøj i stedet for at tage noget, der tilhører ens legekammerat.

Udenadsvers Lektien

Tirsdag: Lad barnet tegne et billede, som det forestiller sig alle vognene læsset med gaver og mad, som brødrene havde med tilbage til Kana'an. Beklæd et bæger med staniol for at vise hvordan Josefs sølvbæger har set ud.

Udenadsvers Lektien



Onsdag: Hjælp barnet med at finde på en kærlighedsgave – en blomst fra haven eller et billede, det selv har tegnet – til en lille ensom gammel dame eller en, der er syg eller ked af det.

Udenadsvers Lektien

Torsdag: Leg en ordleg. Lad barnet fremstille Juda, der går i forbøn for Benjamin. Du kan selv forestille Josef. Eller lad barnet fremstille brødrene, efter at de er vendt hjem. Du kan selv forestille Jakob.

Udenadsvers Lektien

Fredag: Du kan understrege udenadsverset ved at fortælle om en eller anden begivenhed i dit eget liv, hvor alt vendte sig til det bedste. Det vil gøre særligt indtryk, hvis barnet selv har været med i den begivenhed.

Udenadsvers Lektien

Læs beretningen igen: 1 Mos. 45.

Udenadsvers: „Alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.“ Rom. 8, 28.

Lektien

Jette og Janne havde været ulydige mod mor. De løb ud og gemte sig i garagen, hvor de spiste de småkager, de havde stjålet fra mors kagedåse. Mor havde sagt, at de ikke måtte tage småkager uden at spørge hende først. Men tvillingerne vidste udmærket godt, at mor ikke ville give dem lov til at spise småkager mellem måltiderne. Derfor tog de kagerne, når mor ikke så det.

Da de skulle spise til aften, kaldte mor på pigerne. Familien satte sig til bords. Pigerne blev forbavsede over at se, at der kun var fire småkager på fadet midt på bordet. Mor sagde ikke et ord om dem, før de skulle have desserten. Så rakte hun kagerne til far. Han tog to og mor tog de andre to. Tvillingerne så på hinanden.

Mor sagde: „Jeg er ked af det, piger, men der var ikke flere småkager tilbage. Jeg havde ellers gemt en hel masse, så der kunne blive nogle til os alle, men to små piger har plyndret kagedåsen.“

Jette og Janne kiggede ned på deres hænder i skødet. Pludselig sprang Jette op og løb rundt om bordet. Janne sprang op og løb den anden vej rundt om bordet. Begge slyngede deres arme om mor.

„Om forladelse!“ sagde tvillingerne. De lovede, at de ville ikke tage flere småkager uden at spørge. Og det løfte holdt de.

Josefs brødre blev også nødt til at sige om forladelse – ikke én, men to gange. Nu skal du bare høre en meget spændende historie fra Bibelen.

Du husker nok, at Josefs tjener havde fundet sølvbægeret i Benjamins sæk. Du husker også, at brødrene havde lovet, at hvis bægeret blev fundet i en af deres sække, da skulle han, i hvis sæk bægeret blev fundet, være statholderens slave. Brødrene blev fryg-



telig kede af det! De skyndte sig tilbage for at tale med den mægtige mand igen. Naturligvis anede de ikke, at han var deres bror. Det var også ligeegyldigt, hvem han var, de kunne simpelt hen ikke rejse fra Benjamin!

Josef satte sine brødre på prøve, og da de gik hen til ham, spurgte han strengt: „Hvad er det, I har gjort?“

Da forklarede Juda, som var en af de ældste, statholderen, at de slet ikke kunne rejse fra Benjamin. „Når vor fader ser, at Benjamin ikke er med os, vil han dø,“ sagde Juda. „Vil du ikke nok lade mig blive tilbage i stedet for ham?“

Nu var Josef helt sikker på, at brødrene ikke længere var egenkærlige som dengang de solgte ham. De var blevet venlige og uselviske. Nu kunne han ikke vente længere. Han måtte fortælle dem, hvem han var. Han bad alle de andre gå ud af værelset. Så sagde han: „Jeg er Josef, jeres broder.“

Kan du forestille dig, hvordan brødrene må have følt det! Her var denne store mand, der var næsten lige så mægtig som kongen. Han kunne jo straffe dem på alle mulige måder, fordi de havde behandlet ham så grusomt dengang. Men Josef havde tilgivet sine brødre for længe siden. Han viste dem kun venlighed og kærlighed.

Da var det, at brødrene måtte sige om forladelse. Det var første gang. Det var bestemt ikke let, men de gjorde det. Det var meget sværere anden gang. Det kommer vi til om lidt.

Kong Faraο hørte, at Josefs brødre var kommet. Han sagde, at Josef godt måtte bede hele sin familie komme til Ægypten og bo. Så bestilte Josef en hel masse gaver til sine brødre og sin far. Han sendte også vogne af sted, så hans far og kvinderne og børnene kunne rejse på en mere behagelig måde. De sørgede også for en masse mad for at være sikre på, at de havde nok at spise på den lange rejse.

Kan du forestille dig, hvor forbausset Jakob blev, da brødrene kom hjem? De skyndte sig ind og fortalte deres far, at Josef stadig levede og at han var statholder over Ægypten. Det var først, da Jakob gik udenfor og så alle de mange vogne, at han virkelig troede, hvad de fortalte. Han havde jo i så mange år troet, at Josef var død.

Og da var det, at brødrene måtte fortælle deres gamle far, hvor onde de havde været over for Josef. Hvor var det svært! De sagde, at de var meget kede af det. De havde gået med den synd i deres tanker gennem mange år. Nu var det endelig blevet godt igen. De følte sig straks meget bedre tilpas!

Vort udenadsværter siger: „Alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.“ Det passer nøjagtig på Josef. Han var blevet solgt af sine egne brødre. Men Gud havde gjort ham til statholder, så han kunne sørge for mad, ikke kun til folk i Ægypten, men til sin egen familie. Kan du huske, hvordan Josef havde besluttet at elske og adlyde Jesus, lige meget hvad der skete? Og Jesus velsignede Josef og gjorde ham til en velsignelse for mange mennesker. Hvis vi elsker og adlyder Jesus, kan vi også blive til en velsignelse for mange mennesker. Kunne du ikke tænke dig det? Det kunne jeg.

