

## Gæster fra Himmelen

Skriftsteder: 2 Mos. 17, 1–8; 18.

Hjælp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 69–72; Fra Bibelens Skatkammer, bind 1, s. 156–163.

Lektiens hovedtanke: Venlighed bringer glæde til os selv og til andre.

### Særlig for forældre

Denne lektie kan vise barnet betydningen af gæstfrihed.

Speciel sang: F.eks. „Jesus elsker alle små“.

**Søndag:** De fleste børn vil være glade for at få den opgave at lukke op, når det ringer på døren. Hvis der er mulighed for det, kan de også vise gæsterne hen til deres pladser. Vis dem hvordan de på en høflig måde beder den besøgende vente ved døren, hvis det er en helt fremmed person.

Udenadsvers  Lektien

**Mandag:** Tag barnet ud en stjerneklar aften og vis det stjernerne. Hjælp det til selv at finde ud af hvor umuligt det er at tælle stjernerne.

Udenadsvers  Lektien

**Tirsdag:** Her er en anledning til at betone hvor vigtigt det er at holde, hvad man har lovet. Mind om nogle af dine egne løfter („Når vi er færdige med arbejdet, tager vi til stranden,“ etc.) og før dette over på Guds løfter. Vis barnet, at vi altid må holde vore løfter, ligesom Gud holder sine.

Udenadsvers  Lektien

**Onsdag:** Lad barnet komme med nogle forslag til hvordan man kan gøre det behageligt for sine gæster. Et glas juice, en bog at kigge i, en tur i haven eller nabolaget, hvis der er noget interessant at se. (Du må nok selv hjælpe barnet på gled med nogle af disse forslag).

Udenadsvers  Lektien

**Torsdag:** Du kan give barnet en bedre forestilling om Abrahams samtale med Gud ved at finde 50 tandstikkere. Tæl dem



omhyggeligt og stik dem derpå i sand eller modelvoks, så de står op. Først fjernes 5, så 5 til, derpå 10, og 10, og 10, indtil der kun er 10 tilbage. Det vil gøre indtryk, hvis du lader barnet gentage Abrahams bøn, hver gang det tager nogle af tandstikkerne bort.

Udenadsvers  Lektien

**Fredag:** Her er anledning til at undstreges, at Jesus vil være den usynlige gæst hos os, hvis vi indbyder ham.

Udenadsvers  Lektien

**Læs beretningen igen:** 2 Mos. 18, 1–9.

**Udenadsvers:** „Glem ikke gæstfriheden.“ Hebr. 13, 2.

### Lektien

Bedstefar tog John ved hånden. „Kom John, jeg vil vise dig noget.“

John kunne godt lide at være sammen med sin bedstefar, så han gik gerne med. John holdt godt fast i bedstefars hånd, idet de gik ude i mørket.

„Se op, John,“ sagde bedstefar. Da John så op så han mange, mange stjerner.

„Åh, jeg vidste ikke, der var så mange stjerner,“ sagde John.

„Hvem har skabt dem?“ spurgte bedstefar.

„Jesus,“ sagde John.

„Kan du tælle dem?“

John begyndte at tælle – „en, to, tre, fire fem,“ men da han kom til ti, var han klar over, at han slet ikke kunne tælle dem, der var alt for mange.

„Jeg kan heller ikke tælle dem,“ sagde bedstefar, „men disse stjerner minder mig om et løfte, Gud gav Abraham. Vil du høre om det?“

Selvfølgelig ville John høre det, så han og bedstefar gik ind igen. John sad ved siden af bedstefar, da han fortalte historien. Skal jeg prøve at fortælle den for dig?

For længe siden gav Gud Abraham og Sara et meget stort løfte. Han sagde, at Abraham skulle gå ud og se på stjernerne, ligesom John og bedstefar gjorde. Gud spurgte Abraham, om han kunne tælle stjernerne. Det kunne Abraham selvfølgelig ikke. Så fortalte Gud ham, at hans børn og børnebørn ville blive lige så mange som stjernerne.

Abraham spekulerede over dette løfte mange gange. Han havde ikke en eneste lille dreng eller pige, så hvordan kunne hans børn blive til så mange som stjernerne? Abraham troede Gud, men han kunne ikke forstå, hvordan Gud ville få det til at gå i opfyldelse.

En dag, da Abraham holdt middagspause uden for sit telt, så han tre mænd komme gående. Abraham løb hen imod de tre fremmede og bad dem komme hen til ham og hvile sig. Så ville han give dem lidt at spise.





De satte sig under et træ og hvilede sig, medens de ventede på maden. Abraham kom ud med et godt måltid til dem. Han satte sig ned og talte med dem, medens de spiste. Han vidste ikke, hvem de var, men han var venlig mod dem. De gav ham også det løfte om mange børn. Da mændene havde spist, fulgte Abraham dem et stykke på vej. Da var det, han fik en stor overraskelse. Han fandt ud af, at hans gæster var Jesus og to engle! Hvor var Abraham dog glad!

De to engle gik videre, men Jesus blev tilbage for at tale med Abraham. Han fortalte ham, at han ville ødelægge de to onde byer Sodoma og Gomorra.

Nej, ikke Sodoma! må Abraham have tænkt. Det er jo der, Lot og hans familie bor. Så vovede Abraham at gøre noget, der viser, hvor meget han holdt af Lot. Og Gud hørte på Abraham.

Først spurgte Abraham, om Gud ville ødelægge byen, hvis der nu var halvtreds gode mennesker i den. Lige da tænkte han måske, at der mindst måtte være halvtreds mennesker, som elskede Jesus.

Men så kom han til at tænke på, at der måske alligevel ikke var halvtreds gode mennesker. Han spurgte Gud: „Ville du ødelægge byen, hvis der er femogfyre gode mennesker?“

„Nej, jeg vil ikke ødelægge byen, hvis det er femogfyre gode mennesker i den.“

„Men hvis der nu kun er fyre, vil du så ødelægge byen, Gud?“

„Nej, jeg vil ikke ødelægge den, hvis jeg finder fyre gode mennesker.“

Abraham var stadig bekymret for Lot. Han spurgte, om Gud ville ødelægge byen, hvis der var tredive, og hvis der var tyve. Gud sagde til Abraham, at han ikke ville ødelægge byen, hvis han fandt tredive, eller kun tyve.

Abraham ville være helt sikker, så han spurgte en gang til: „Vil du ødelægge byen, hvis du kun finder ti gode mennesker?“ Han må have tænkt, at så var Lot og hans familie i hvert fald sikre. Da Gud havde lovet Abraham, at han ikke ville ødelægge Sodoma, hvis han fandt ti gode mennesker, forlod han ham.

Jeg kan godt lide at tænke på dengang Jesus og englene besøgte Abraham, og hvor venlig Abraham var mod dem. Han løb ud for at møde dem, selv om han ikke vidste, hvem de var. Han bød dem hjem og gav dem mad og et sted at hvile sig.

Vi skulle være venlige mod hver eneste, der kommer til vort hjem. Bibelen siger: „Glem ikke gæstfriheden.“ Og en dag kan det være, der kommer en engel til din dør.

