

BIBELN

FOR DE MINDSTE

1

DANSK BOGFORLAG
ODENSE

Indhold

Da den smukke jord blev skabt	9
Jesu nye venner	12
Den dag Jesus holdt mest af	15
Guds første løfte	18
Verdens første børn	22
Det allerførste regnvejr	25
Den første regnbue	28
Om at bygge oppe i skyerne	31
Om at lade andre vælge først	34
At vise kærlighed ved at give	37
Gæster fra Himmelen	40
Ild fra himmelen	43
Abraham adlyder Gud	46
Hvordan Rebekka blev Isaks kone	51
Tvillinger som var helt forskellige	54
Jakob drømmer om en stige	57
Drengen som elskede Gud	60
Tre år i fængsel	63
Josefs brødre besøger Josef i Ægypten	66
Josef tilgiver sine brødre	70
En lille dreng bliver skjult	73
Busken som ikke ville brænde	76
Moses ser hvordan Gud hjælper	79
Hvordan Gud hjalp sit folk	82
En vej gennem havet	85
Der kommer mad fra himmelen	88
Vand fra klippen	92
Guds ti bud	95
Om at tilbede en guldkalv	98
Bygge Guds hus	101
Om at tilbede i Guds hus	104
Nadab og Abihu er ulydige	107
Bange for kæmper	110
Uro i lejren	113
Vand fra klippen	116
Manden, som elskede penge	119
En sti gennem floden	122
En parade for Gud	125



Manden, der prøvede at gemme sig for Gud	128
Om at holde et løfte	132
Den dag solen stod stille	135
Jesus hjælper Gideon	138
Gideon og hans tapre soldater	141
Verdens stærkeste mand	144
Rut vælger at elske Gud	147
Et barn helliges til Gud	150
Jesus taler til en lille dreng	153
Gud passer på arken	156
Ønsket om at være ligesom de andre	159
Hyrdedrengen, der blev konge	162
Kampen mod en kæmpe	165
To gode venner	168
Saul ser en ond engel	171



*Hvem har skabt alle fuglene,
fuglene, fuglene?
Hvem har skabt alle fuglene?
Gud i himmelen.*



Til forældrene

Noget helt nyt! En lektie for de mindste.

Din dreng eller pige er netop nu i en alder, hvor man ligefrem suger indtryk til sig, og hvor dine ord og handlinger kan forme barnets evige skæbne.

Søg gennem kvartalet at fortælle barnet om Guds kærlighed på forskellige måder. Vis det, at Gud er vor himmelske Fader, der elsker og har omsorg for sine børn. Hjælp det til at forstå, at vi viser vor kærlighed til Gud ved at adlyde ham. Lær det også, at lydighed mod far og mor er lydighed mod Gud.

„Lydighed mod forældrenes autoritet skulle indprentes fra den tidligste barndom og opdyrkes i ungdommen. . . . Fra allerførste færd skulle børnene oplæres til at adlyde deres forældre, respektere deres ord og vise ærbødighed for deres autoritet.” — **Child Guidance**, p. 82.

Vær høflig mod dit barn. Barnet er et menneskeligt væsen, skabt i Guds billede. Fædre og mødre! Vis fremfor alt jeres barn, at Gud betyder noget for jer, og at I elsker ham og adlyder hans ønsker.

Jeres indflydelse på barnet før skolealderen vil berede det for Himmelen, hvis I lader Guds Ånd lede jeres sind, idet I underviser i disse lektier, i leg og sang.

„Medens det er betydningsfuldt, at læreren gør sig vise og tålmodige bestræbelser, må arbejdet alligevel ikke overlades fuldstændig til den, der underviser i sabbatsskolen, men arbejdet må finde sin grundvold og støtte i hjemmet.” — **Counsels on Sabbath School Work**, p. 44.

Der er sat to små firkanter for hver dag. Hvis barnet gentager udenadsværet, kan firkanter krydses af eller farvelægges. Hvis du fortæller om lektien, farvelægges eller krydses af i den næste firkant. En sang med relation til lektien kan også skabe afveksling.



1

Da den smukke jord blev skabt

Skriftstede: 1 Mos. 1, 1–9; Joh. 1, 1–3; Salm. 33, 9.

Hjælp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 17. 18; Fra Bibelens skatkammer, 1. bind, s. 13–31.

Lektiens hovedtanke: Vi elsker at adlyde Jesus, fordi han elsker os. Han viste sin kærlighed ved at skabe verden.

Særlig for forældre

Guds kærlighed til hver enkelt af os kan gøres levende for barnet på mange måder. Her er nogle forslag, som eventuelt kan benyttes, idet man gennemgår denne lektie.

Sang: Find en sang, der på en enkel måde fortæller om da Gud skabte verden.

Søndag: Tal sammen om vandets betydning. Vi bruger vand til at drikke, til transport, til leg og sport og til at vaske os med. Vand er uundværligt for både planter og dyr. Lav en papirbåd og lad den flyde på vandet.

Udenadsværs Lektien

Mandag: Bed barnet lukke øjnene. Så snart du siger: „Der blive lys!“ skal det åbne øjnene igen. Det gør mest indtryk, hvis barnet sidder med lukkede øjne et par minutter, mens du fortæller den del af beretningen, der går forud for „Der blive lys!“ Lad barnet gå ind i et mørkt værelse, og idet det siger: „Der blive lys!“ skal det trykke på knappen, så der kommer lys.

Udenadsværs Lektien

Tirsdag: Tal sammen om hvad man bruger lys til.

Udenadsværs Lektien

Onsdag: Tal sammen om luftens betydning. Lad barnet holde for næsen nogle sekunder eller – endnu bedre – gør det begge to. Tag en dyb indånding begge to. Lav en lille vindmølle af papir og en knappenål og få den til at dreje rundt ved at blæse på den.

Udenadsværs Lektien

Torsdag: Find så mange ting som muligt af det, der blev skabt på den tredje dag. Hvis barnet kommer med forkerte ting, tal da med det om hvorfor disse ting ikke blev skabt på den tredje dag. Giv det nogle frø til at så, så det kan følge med i hvordan det vokser. Hjælp det til at forstå, at corn flakes ikke bare er noget, der kommer ud af en pakke, og at mælk ikke bare kommer ud af en karton.

Udenadsvers Lektien

Fredag: Lad barnet tegne det, der blev skabt på den fjerde dag. Vis det solen, månen og stjernerne i virkeligheden.

Læs beretningen igen: 1 Mos. 1, 1–9.

Udenadsvers Lektien

Udenadsvers: „I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.“
1 Mos. 1, 1.

Lektien

Karen gik sammen med sin mor og far ombord på et stort skib. De skulle besøge bedstefar og bedstemor langt væk på den anden side af det store hav. Karen var så spændt, da hun gik ombord på skibet. Snart blev der fløjtet til afgang, og skibet begyndte at bevæge sig fra land. Karen vinkede til alle menneskene inde på kajen. Skibet sejlede stadig hurtigere, og til sidst kunne Karen slet ikke se dem længere. Lidt senere var skibet så langt borte, at Karen ikke engang kunne se de høje huse. Hun kunne heller ikke se land. Karen kunne ikke se andet end vand til alle sider.

Sådan omtrent må det have været i den allerførste begyndelse, inden Gud skabte verden. Der var vand og mørke alle steder. Kun vand og mørke. Der var ingen lille pige på et stort skib midt i det hele. Og hvordan tror du, Gud skabte denne store smukke verden? Lad mig fortælle dig om det.

For længe, længe siden, længe før du blev født, længe før din bedstefar blev født, ja, inden der fandtes en eneste bedstefar og bedstemor, lagde Gud og hans søn Jesus en plan. De besluttede at skabe en stor, rund verden. De ville skabe den på kun seks dage.

Bibelen fortæller os, at „i begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden“. Skabe betyder at lave noget. Han lavede den på en ganske særlig måde, for han lavede alting af ingenting. Og Gud vidste nøjagtig, hvad drenge og piger og mødre og fædre behøvede for at være sunde og glade. Han og hans søn Jesus planlagde det hele meget omhyggeligt.

På den allerførste skabelsesdag var alting mørkt – og koldt. Gud vidste, at planter og dyr og mennesker ikke kunne leve og vokse i mørke. Derfor måtte han allerførst lave lys. „Og Gud sagde: 'Der blive lys!' " Og så var det der pludselig – blødt, dejligt lys over vandet! Alt, hvad han havde at gøre, var at sige ordene, og så var lyset der. Tænk, hvor Gud dog kan meget!

Så siger Bibelen: „Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.“ Sådan havde Gud bestemt, at hver dag skulle være, først skul-



le det være mørkt og så skulle det være lyst. Han så på lyset og syntes, at det så helt rigtigt ud.

Gud brugte den anden dag til at skabe luft. Han vidste, hvor vigtigt frisk luft ville være for de planter og dyr og mennesker, han også havde tænkt at skabe. Hvordan lavede han så luften? Bibelen siger: „Han taledede, så skete det.“ Akkurat på samme måde som han havde skabt lyset dagen før, skabte han nu luften.

Så sagde Gud: „Der blive en hvælving midt i vandene til at skille vandene ad!“ Det betyder, at Gud skilte vandet i det store hav fra vandet i skyerne og puttede luften ind imellem.

Og så fortæller Bibelen os: „Det blev aften, og det blev morgen, anden dag.“

Gud så, at lyset og luften var lige som de skulle være, men han vidste, at mennesker ville få brug for mere endnu. De ville få brug for jord til at bygge huse på og til at dyrke mad til at spise. Derfor sagde Gud den tredje dag, at jorden skulle komme frem. Den var brun og ikke særlig pæn at se på. Men han var heller ikke færdig endnu. Han sagde, at der skulle komme græs til at dække den brune jord. Han talte, og store træer kom frem, netop hvor han ville have dem. Han talte igen, og så var der blomster i alle farver. Han kaldte på buske, frugttræer og grønsager — alt hvad der vokser — og så var det der.

De første roser og liljer, de første æble- og appelsintræer, de første gulerødder og det første korn, det var alt sammen meget, meget fint, netop som det skulle være. Gud så på alt, hvad han havde skabt, det havde været en travl dag, og alt sammen var godt. Og det blev aften, og det blev morgen den tredje dag.

Men der skulle noget mere til, for at tingene skulle komme til at gro — det varme lyse solskin. Derfor skabte Gud solen på den fjerde dag. Han sagde: „Der komme lys . . . til at skille dag fra nat.“ Det betyder, at han også skabte månen og stjernerne den fjerde dag. Kan du forestille dig en mørk aften og så pludselig, når Gud talte, kom der hundreder af tindrende stjerner på himmelen? Han talte igen, så var månen der, stor og lysende, ligesom han ville have den. Og Gud så, at det hele var godt. „Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.“ Det var vel nok en dejlig verden, Gud var ved at skabe.

